

De *Vecht*Roos

Als je van tuinen en tuinieren houdt

GROEI & BLOEI

afdeling Vecht en Venen 2020-3



In dit nummer

Van de voorzitter	3
Corona in je tuin	4
Excursie Amelisweerd	5
Onderhoud tuingereedschap	6
ISO norm (Gery van Ingen)	7
Groen nieuws, Uitzicht	8
Open Tuinen avond	10
Richtlijnen excursie	11
Witte golven	12
Schik in bloemen!	16



AGENDA 3^e kwartaal 2020

do 16 juli Open Tuinen Avond in de Watertuin in Wilnis.
19.00-20.30 uur



vr 4 september Kleine excursie naar Amelisweerd.



"Onze visie is groen denken"

WISSE
TUINEN

T: 0346-250861
E: info@wissetuinen.nl
W: www.wissetuinen.nl

41e jaargang nr. 3
Adreswijzigingen moet u schriftelijk 3 weken vóór verhuizing doorgeven aan de ledenadministratie van de KMTP, Postbus 485, 2700 AL ZOETERMEER.

Opzeggingen dienen in het lopende jaar vóór 1 oktober schriftelijk te geschieden naar bovenstaand adres.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd.



Van de Voorzitter

Dat waren vreemde maanden en het vreemde is nog niet voorbij.

Je lief of ouders niet mogen bezoeken, een vriendin die weduwe werd niet mogen knuffelen.

Onwerkelijk.

En geen bijeenkomsten van Groei & Bloei. Ik heb aan de hand van twee jaargangen "Onze Tuinen", een tot 1930 wekelijks verschijnend blad voor de serieuze tuinier en de professional, eens onderzocht hoe dat honderd jaar geleden werd beleefd.

Kort na de Eerste Wereldoorlog brak mondiaal de Spaanse Griep uit, tientallen miljoenen slachtoffers.

Wat betekende dat voor het groene wereldje?

Ik heb daartoe de jaargangen 1918-1919 en 1919-1920 doorgenomen.

Het is niet te geloven. Bloemententoonstellingen en keuringen dat het een lieve lust was. Wel op wat andere locaties dan wij nu gewend zijn.

In de Haagse Dierentuin, Krasnapolsky, de Wittenburgh in Wassenaar, Park Tivoli in Utrecht en, last but not least, het Concertgebouw. Was Nederland dan wat afgesloten van de rest van de wereld? Geenszins.

Er staan verslagen in het blad van reizen naar tuinen in Engeland, Chili, de Verenigde Staten, Indië en Zuid-Afrika. En hele verhandelingen over "The Glastonbury Thorn", een meidoorn in Engeland die kennelijk erg vroeg bloeit met een bijbels verleden, en discussies over welk plantengif Shakespeare nu precies bedoelde met "Ebony".

Stonden al die plantenliefhebbers dan een beetje met de rug naar hun tegenwoordige tijd? Ook dat kun je niet beweren.

In het nummer van 9 april 1920 is een artikel opgenomen met als titel

"Tuinbouw en Bolsjewisme". De Russische heer Kesseling wordt aangehaald, die van één van zijn voormalige medewerkers van zijn kwekerij van veertig hectaren te horen had gekregen dat

"alles vernietigd is in het établissement Regel en Kesseling, en dat de vijf gebouwen, die de groep woonhuizen en bureaux vormden, afgebroken zijn. Zijn prachtige bibliotheek is gestolen; de 30.000 etiketten, waaraan drie generaties hadden gearbeid, zijn in de Nawa geworpen... Een woestijn heeft het lachendste der paradijzen vervangen".

Enig benul van wat er elders geschiedde was er derhalve wel degelijk.

Maar geen woord over de griep. Niet in één van de 104 nummers uit die beide jaargangen.

Vreemd.

Als ik de tijd heb zal ik in komende nummers nog wat aandacht geven aan de schatkamer die de oude jaargangen "Onze Tuinen" zondermeer zijn.

Nu weer even terug naar het heden.

De extra tijd die ons de laatste maanden is gegeven, gepaard gaande aan de besparing op de gebruikelijke lunches, heb ik aangegrepen om de inmiddels wat donkere plekken in ons overjarig bosplantsoen stevig te vullen met rododendrons.

Eerst wat simpele, maar uiteindelijk ben ik naar Esveld getogen om daar de mooiste exemplaren weg te kapen. Op mooie planten moet je nooit bezuinigen, ze gaan langer mee dan u en ik.

Die rododendrons voeren nu nog een strijd met de brandnetels die ik metertje voor metertje wat probeer terug te dringen, maar over een paar jaar gaat het er overal uitzien zoals op deze foto.

Een volgend projectje was de sloot tussen ons en de burens. Door het aanleggen van een hoogwater-



voorziening is die sloot veranderd in een prachtige vijver. En daar horen natuurlijk waterlelies in, die haal je bij Nymphaea Eiland in Noorden.

Om het af te maken hebben de burens en wij, voor noppes, wat afgezaagde takken van een treurwilg in de grond gezet aan beide zijden van de vijver die inmiddels zijn aangeslagen. Treurwilgen en waterlelies maken een vijver.

Zo zijn wij in plantaardig opzicht niet ontevreden over de afgelopen periode. Als bestuur hopen we dit hoofdstuk nu wel achter ons te kunnen laten, wij willen weer starten met lichte buitenactiviteiten, te beginnen met een Open Tuinen Avond in Wilnis op 16 juli. Daarover meer elders in dit nummer.

Ik wens u en de uwen een gezonde zomer.

Jaap Gelderloos



Corona in je tuin

In deze VechtRoos weinig over de zaken die we als vereniging organiseren of juist de afgelopen maanden hebben georganiseerd.

U weet wel waarom: Corona.

Dat wil zeggen: thuis blijven en niet op bezoek en al helemaal niet met een groepje mensen ergens heen gaan waar je dicht op elkaar staat. Helaas, maar we slaan ons er doorheen.

We hopen op een versoepeling van de maatregelen en wellicht als u dit leest is het al zover. (Ik schrijf dit stukje op 5 mei.)

Ook op de Bevrijdingsdag zijn vele zaken afgelast, maar het bevrijdingsconcert is op bijzondere wijze gestalte gegeven. Net zoals de dodenherdenking op de Dam dit jaar zeer speciaal was en niet alleen omdat de koning een speech hield.

Het was mooi weer op 5 mei en we (mijn vrouw en ik) hebben een groot deel van de dag in de tuin doorgebracht. Een tuin die in de laatste weken zoveel onderhoud heeft gekregen dat alles bijna in orde is. Hier en daar nog een likje verf op de pergola, de hagen mogen binnenkort geknipt, de vijver voor het huis is opnieuw aangelegd en wat rest is het tegelpad in de voortuin dat wat verzakt is.

Nu kunnen de echte tuinwerkzaamheden beginnen. Kijken of de opstelling van de planten goed is en dat herschikken (doet mijn vrouw als hoofd van de planten), het waterdruppelsysteem voor de potplanten aanleggen (doe ik als technische man) en de steeds doorgaande klussen, grasmaaien, snoeien, de waterpomp repareren enzovoort.

Tussendoor genieten we van de dieren in de tuin.

Er is een bruin gestreepte poes die regelmatig als een tijger van de ene naar de andere kant van de tuin loopt. Hij doet niets, loopt alleen maar langs en verdwijnt weer.

De vogels laat hij met rust. Die vliegen en broeden dat het een lust is.

Koolmezen, mussen in diverse soorten, tortels, spreeuwen, roodborsten, de altijd aanwezige specht, grasparkieten en in de sloot achter zelfs twee

schilpadden naast de eenden, waterhoentjes en daarnaast een fuut.

Ook zien we donkere schimmen in het water langszwemmen, karpers naast de kleine visjes die later grote voorntjes zullen worden. Natuurlijk de onvermijdelijke reiger die op kikkers jaagt.

We missen de zwanen die ieder jaar aan de overkant van de sloot een nest jonge zwanen opvoeden.

Dit jaar niet, corona misschien?





Hoveniersbedrijf
Gerhard Degenkamp & Zn.
Breukelen

74

- tuinontwerp - aanleg - onderhoud
- snoeien en rooien van (grote) bomen
- onderhoud voor bedrijfsterreinen
- eilanden Loosdrechtse plassen

Zandpad 74 | Tel. 0346-264259 | www.gerharddegenkamp.nl



Ik geloof niet dat zij dat kunnen krijgen. Zo samen met de planten vormen de dieren in onze tuin een lust voor het oog en oor. We zijn nu al weken thuis maar vervelen ons geen moment. We hebben het geluk een mooie tuin te hebben waar we graag in werken en regelmatig zeggen we tegen elkaar dat we geluksvogels zijn. Zeker nu. Denkend aan al die mensen die drie-hoogachter thuis moeten blijven, kunnen we slechts respect tonen voor hen die dat volhouden.

Niet alle leden van onze afdeling hebben een tuin! Wel houden onze leden van planten, van

tuinen in ieder geval, van dat wat groeit en bloeit.

Daarom hebben we gevraagd om voor deze VechtRoos foto's in te sturen waar we dan een deel van dit blad mee vullen.

Een excursie op papier in de tuinen van onze eigen leden. Samen hopen we de coronacrisis te boven te komen en, zodra het weer kan, samen op excursie te gaan, samen op de lezingen te komen en samen de afdeling gestalte geven. Graag tot ziens.

Hans Grooten,
Penningmeester

Kleine excursie naar Amelisweerd

Op vrijdag 4 september gaan we naar het Landgoed Amelisweerd in Bunnik. Hier zijn velen van u denk ik eerder geweest, maar nu met het Coronavirus willen we niet te ver van huis gaan. Men kan hier zelf naar toe rijden, mocht het nog niet mogelijk zijn om te carpoolen in verband met de anderhalve-meter regel.

En dit blijft een mooie plek in een prachtige omgeving, waar genoeg te zien en beleven valt. Op de boerderijen in het gebied heerst altijd volop bedrijvigheid.

In de oude moestuinen van de landgoederen verbouwt tuinderij De Aardvlo op biologisch-dynamische wijze vele soorten groenten, fruit, bloemen en kruiden. Ook oude gewassen. Door de veelheid aan kleuren en vormen zijn beide tuinen een lust voor het oog.

In de Tuinderijwinkel worden de vers geogste producten verkocht. Iedere vrijdag van 10.00 - 18.00 uur staan ze op de biologische boerenmarkt in Utrecht. Er is ook een pluktuin in de Veldkeuken, gevestigd in het koetshuis van landhuis Nieuw Amelisweerd wordt gekookt en gebakken met allerlei heerlijks van het landgoed. Alles puur biologisch. Hier kan worden geproefd van al dat lekkers aan de grote houten leestafel. Ook kun je er lunchen en producten kopen en je kunt taarten en quiches bestellen.

En in de voormalige appelschuur van Nieuw Amelisweerd maakt Maria de Groot van Bloemkracht 8 eigentijds bloemwerk met biologisch geteelde bloemen en natuurlijke materialen van het seizoen.

Veel ervan komt direct van de Aardvlo of van telers uit de streek. Er is een gevarieerd aanbod van geurige bloemen en bloeiende kruiden.

Ook hier is de horeca per 1 juni weer open gegaan, vermoedelijk met restricties; de bedrijvigheid wat betreft de moestuinen zal wellicht doorgedaan zijn. Volgens door ons ingewonnen informatie kunnen ze weer veel bezoekers ontvangen. Misschien is niet alles elke dag geopend, maar een wandelingetje met elkaar langs het water of door het bos is ook fijn.

September, we moeten afwachten hoe de situatie rondom Corona er dan uitziet, maar wij proberen elkaar dit seizoen toch nog een keer te kunnen ontmoeten op een buitenactiviteit. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Zelf wil/durf ik wel een iemand mee te laten rijden, een volle auto nog niet... volgens de huidige RIVM regels, mag men geen passagiers meenemen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, op straffe van een fikse boete.

Graag aanmelden uiterlijk op 10 augustus per mail: hermavanvliet@gmail.com of per telefoon op 06-13619324.

Voor nu wacht ik eerst de aanmeldingen af, voordat we bekijken van waar we vertrekken of dat ieder rechtstreeks gaat. Ook de

beste route en parkeerplaats (er zijn er meerdere) geef ik dan nog door.

Herma van Vliet





Onderhoud van Tuingereedschap

Met een zekere regelmaat komt in onze bestuursvergaderingen de vraag aan de orde of wij niet eens een cursus moeten organiseren over het onderwerp "Onderhoud van Tuingereedschap". Ik prijs mij gelukkig als eigenaar van de volledige verzameling "Onze Tuinen", jaargang 1 tot en met jaargang 25, van 1906 tot en met 1930. Gebundelde jaargangen van het "Geïllustreerd weekblad voor liefhebbers en vaklieden gewijd aan tuin- en buitenleven". In het nummer van 1 november 1918, dus al dik honderd jaar geleden, stond het volgende artikel. Betere educatie kunnen wij u niet leveren. Afgezien van de spelling en interpunctie, en het woord carbolineum, had het gisteren geschreven kunnen zijn. "v.D." staat vermoedelijk voor A.M. van Driel, één van de vaste medewerkers blijkens het colofon. Doe er uw voordeel mee!

Jaap Gelderloos

ONDERHOUDT UW TUINGEREEDSCHAP

Alles is duur tegenwoordig, ook het tuingereedschap. 't Is daarom zaak alles aan te wenden, wat dienen kan, om zoo lang mogelijk met zijn gereedschap toe te kunnen komen. Lang niet altijd echter wordt dit gedaan: dikwijls laat de verzorging der tuingereedschappen veel te wenschen over, zodat het meer achteruit gaat door verwaarloozing, dan door het werk, dat met er mee verricht. Hoe vaak toch ziet men gereedschap pen rondslingeren aan alle weer en winn blootgesteld, niet behoorlijk gereinigd of verveloos.

Wie zuinig is op zijn tuingereedschap en het met zorg onderhoudt, wordt daar tegenwoordig ruim voor beloond. Om er lang dienst van te hebben, zorge men in de eerste plaats, dat alle stukken terstond na het gebruik op een vaste plaats opgeborgen worden. Niets mag hier en daar waarloos blijven liggen. Niet alleen heeft men dan steeds het gereedschap dat men wenscht te gebruiken, dadelijk bij de hand, zoodat men nooit zijn tijd met zoeken behoeft te verbeuzelen, wat toch een grote bron van ergernis is, wanneer men het overdruk heeft; maar men zal ook terstond kunnen constateren, of het behoorlijk gereinigd is, of er iets aan gebroken is.

Kleine voorwerpen, zooals messen, scharen, zagen, pootlijnen en stokken, handspuiten, enz., kunnen alle bij elkaar in een kist of kast opgeborgen worden, terwijl groote, bijv. grasmaaimachines, pulverisateurs, spaden, harken e.d. na het gebruik steeds op een vaste plaats gezet moeten worden beschut tegen vochtigheid.

Gereedschappen, waaraan stalen deelen voorkomen, moeten behoorlijk gereinigd worden, vóór men ze opbergt en met een weinig olie of vaseline ingesmeerd, wanneer men ze de eerstvolgende dagen niet weer denkt te gebruiken. Spaden, schoffels enz. , moeten terstond na het gebruik grondig van de aanhangende aarde gezuiverd worden; dan eerst houdt men ze blank en kan men er gemakkelijk mee werken.

Houten voorwerpen, welke bij groote droogte in den zomer gevaar lopen door krimpung te barsten of uit elkaar te vallen, moet men nu en dan enkele uren in het water leggen. Grasmaaimachines moeten telkens na het gebruik grondig gereinigd worden van aarde, gras en vocht, waarna men alle ongeverfde metalendeelen goed in de olie zet. Gieters mogen niet van binnen vochtig blijven staan.

Verder dient men een ijverig gebruik van de verfkwast te maken. Houten en ijzeren vaatwerk, houten onderdeelen van gereedschappen en ook de ijzeren deelen, welke niet aan wrijving blootstaan, moeten ieder jaar minstens eenmaal geverfd worden; daardoor kunnen ze enige jaren langer mee. Ook de gieters moeten, zoodra noodig, van binnen en van buiten geverfd worden. Koperen voorwerpen moeten ongeverfd blijven. Zijn deze eenmaal met een laagje oxyde bedekt, dan is dit spoedig zoo dicht aaneengesloten, dat het de zuurstof der lucht voldoende afsluit, zodat het roesten niet verder kan doorgaan.

Heeft men met den sprenkelaar carbolineum verspoten, dan moet men, als men lang dienst van dit dure werktuig hebben wil, niet nalaten, eenige tijd na te spuiten met een zeepoplossing en daarna met schoon water. Daardoor worden de inwendige delen van den sprenkelaar behoorlijk van carbolineum gezuiverd. Wanneer men een andere vloeistof verspoten heeft, dan is zuiver water voldoende, dat men deels verspuut en voor de rest door het vulgat weggiet.

v.D.



ISO norm

Opeens heeft dat begrip een andere laag gekregen. Omdat het zo als isolatie klinkt. Dat verwijst dan weer naar quarantaine. Ondertussen zijn we dat wel zat, ondanks de vluchtplek die je als tuinier hebt.

Waar ze in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Duitsland lang alleen maar konden en kunnen dromen van nieuwe planten kopen of zelfs maar potgrond en zaad om zelf aan de slag te gaan zijn wij ons allang te buiten gegaan aan nieuwe plantjes.

Op de schep

We hebben zowel ons huis als de tuin al helemaal op de schep genomen. Dat er daardoor fileproblemen ontstaan bij de lokale Gemeentewerf, het afvalbrengstation en zelfs de Kringloopwinkel nemen we maar op de koop toe.

Een wachtrij op de Rijksweg is immers veel erger dan een wachtrij daar, of tegenwoordig bij de kapper.

Maar het wachten op weer iets meer gezellig samen of gewoon een knuffel van een verre dierbare speelt ons wel parten.

Het verlangen knaagt. Uiteraard weten we best dat zo'n nieuw virus met totaal onbekende factoren iets is dat we niet op moeten lopen. Joost mag weten wanneer ze mensen net als bomen gaan behandelen.

In het Vliegenbos naast mijn werkplek klinken de zagen, de zware machines, de alles versnipperende takkenvreter en de bastverwijderapparaten.

Iepenziekte

Maar liefst zestig iepen moeten eraan geloven want er zijn er ongeveer veertien ziek.

Dan worden de omringende iepen ook geruimd. Gezond of niet, weg ermee. Iepziekte gaat via de grond en de beestjes. Blij dat ik geen boom ben of een nerts.

Het zal je maar gebeuren dat de burens Covid 19 hebben of 20 of welk nummer dan ook en dat je gewoon meegeruimd wordt.

Oh nee, mensen worden nog niet geruimd maar wel in extra quarantaine gezet.

Twee weken helemaal niets. Nou ja, als je het materiaal hebt kun je dan natuurlijk je huis isoleren, goed voor het milieu. Of in de tuin na die enorme droogte, ja ook dat nog, de planten vertroetelen.

Alternatieven

Misschien liever een kleiner project in de vorm van een huisplant verpotten en de rest van de tijd *binge-watches* op Netflix of aanverwante leverancier van isolatiemateriaal.

Of toch maar een boek.

Nee ISO norm als term zal nooit meer hetzelfde zijn. Hopelijk gaat het jullie allen goed en jullie burens ook. In isolatie met af en toe winkelen bij de buurtsuper en toch het lokale tuincentrum, groet ik iedereen en zeg *tot ooit* als het leven op anderhalve meter mijn nieuwe norm is en ik iedereen toch nog met een voetknuffel kan begroeten.

Gery van Ingen



Of toch maar een boek



Groen Nieuws

Run op plantje uit Hortus Alkmaar in strijd tegen corona

De Hortus Alkmaar bemerkte de laatste tijd dat er wel erg veel vraag was naar *Artemisia annua* of zomeralsem. Uit de hele wereld kwamen telefoontjes. Wat blijkt? Volgens sommigen helpt thee van de plant tegen het coronavirus.

Zomeralsem

De Hortus Alkmaar is van oudsher een hortus medicus, een tuin waar medicinale planten groeien. Zomeralsem wordt gebruikt als grondstof voor een nieuwe generatie malariamedicijnen. Mogelijk dat daarom ook de link werd gelegd met het coronavirus.

Madagaskar

Bij de Hortus Alkmaar vermoeden ze dat een uitspraak van de president van Madagaskar, die zegt de kruidenthee te gebruiken tegen het coronavirus, tot de run op de zaden heeft geleid.

In Madagaskar wordt de plant ook op grote schaal gekweekt, als grondstof voor malariamedicijnen.

Overigens komt de uitspraak niet helemaal uit de lucht vallen.

Het Max Planck Instituut in Duitsland doet onderzoek naar *Artemisia annua* als medicijn tegen het corona virus. Tijdens de SARS-uitbraak van 2003, en later ook bij MERS, is onderzoek gedaan naar Chinese kruidenmiddelen waaronder *Artemisia annua*.

Uit testen kwam de zomeralsem naar voren als een van de meest veelbelovende planten om te gebruiken tegen het virus.



Bron: Hortipoint

Artemisia annua



Mijn uitzicht vanuit de serre

Ik geniet hier zo van. De gele roos heet Elvi, je ziet deze zachtgele kleur niet vaak, ben er helemaal weg van. Zo ook van de *Salvia Amistead*, een forse plant, bloeit tot ver in de herfst met paarsblauwe bloemen. Zeer geschikt om gaten in de border mee op te vullen of in een grote groep in een mooie tuinpots te poten.

Ook nog wat foto's van de zijtuin, die is mooi momenteel met al de rozen in bloei.

Herma van Vliet



www.DeTuinwinkel.nl



De Tuinwinkel voor het betere buitenwerk

In boerderij Stroomzicht in het aan de oevers van de Amstel gelegen De Hoef vindt u het, al die zaken die het buitenleven zo aantrekkelijk maken. Van solide tuingereedschap tot oerdegelijk buitenmeubilair. Hebbedingen waar u wat aan heeft.

Een greep uit ons assortiment:

- Buitenlampen van Aldo Bernard;
- Winterharde potten van Poggi Ugo uit Impruneta;
- Snoeiplatforms voor veilig tuinieren op niveau;
- Gieters van Haws;
- Eikenhouten en stalen tuinbanken;
- Haspels en buitendouches van Trade-Winds;
- Cederhouten kassen van C.H. Whitehouse;
- Koperen rugsproeiers uit Italië;
- Koperen buitenthermometers.

Het assortiment van De Tuinwinkel is zoveel als mogelijk gemaakt van duurzame materialen, in natuurlijke tinten. Onze producten zijn sieraden voor uw tuin. Wij zijn geopend van donderdag tot en met zaterdag, en op maandag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

De Hoef Westzijde 50 1426AT De Hoef Tel: 0297-593810



Open Tuinen Avond 16 juli

Ook dit jaar is er weer een “open tuinen avond”, ditmaal in de **Watertuin in Wilnis**. Deze plek doet zijn naam eer aan, want het draait hier om twee zaken: *water* en *tuin*. In deze ‘community’ liggen een 70-tal watervilla’s (1974), oftewel prachtig gelegen woonarken op een unieke locatie. Alhoewel de woningen permanent bewoond worden geeft het geheel een bijzonder vakantiegevoel.

Na aanmelding en bevestiging (zie informatie op pagina 10), ben u welkom bij de volgende drie tuinen op donderdag 16 juli 2020 tussen 19:00 en 20:30 uur:

Tuin 1 - Watertuin 7:

Als hobbyimker ben ik tevens geïnteresseerd in andere bijensoorten en zweefvliegen. Om een *insectenparadijs* van je tuin te maken zijn vooral inheemse planten van belang. Planten die zichzelf vaak uitzaaien, soms moeizaam, soms iets teveel van het goede. Een geslaagd tuinjaar is het als ik in mijn tuin een nieuwe bijensoort of zweefvlieg mag begroeten. Groeten, Anja.

Tuin 2 - Watertuin 13:

Wij wonen sinds 17 jaar in deze ark. De tuin was aangelegd met vaste planten. Die hebben we grotendeels laten staan en ze vormen een rustige basis voor de tuin. Mijn hart gaat echter vooral uit naar *eenjarige zomerbloemen*. Die zaai ik elk jaar zelf en vul de voortuin aan met de eenjarigen en dahlia’s.



Ik vind het elk jaar weer mooi om te zien hoe zaaadjes opgroeien tot prachtige bloemen en vind het ook steeds weer spannend of het gaat lukken! Groeten, Truus.

Tuin 3 - Watertuin 61:

Toen wij hier twee jaar geleden kwamen wonen was de tuin al af. De tuin is onder architectuur aangelegd en heeft bovenal een *moderne uitstraling* met hier en daar wat Japanse invloeden. Een tuin waar rust heerst en die past bij de strakke lijnen van de watervilla, met als steekwoorden: rustig, eenvoud, rechte lijnen, bamboe, borders, varens, Japanse esdoorn en grijs split. De houten vlonders die je in de tuin aantreft lopen door tot aan de waterkant. Net als bij de andere tuinen kan je hier zo het water in, dus neem je badkleding maar mee! Groeten, Kamiel.

Zie voor aanmelding pagina 10

We kijken uit naar uw komst!





Bestuur

Voorzitter

Jaap Gelderloos, De Hoef Westzijde 50,
1426 AT De Hoef
(0297) 593808 of (06) 51205455, jog@stroomzicht.nl

Penningmeester

Hans Grooten Vrijheidslaan 128 3621 HK Breukelen
0346-262118 hansgrooten@ziggo.nl
NL83TRIO0390347108 afd. Vechtstreek KMP

Webmaster Janne Ouwerkerk

Website: www.vechtstreek.groei.nl

Ledenadministratie

Natalie van Rosmalen
nmjvanrosmalen@outlook.com
06 52 69 25 25

Algemeen lid

Herma van Vliet, Grachtje 14,
3631 AH Nieuwersluis
(0294) 23 36 32, hermavanvliet@gmail.com

Secretaris: Vacant

Redactie VechtRoos Frank Odinot, (020) 699 6046, afodinot@kpnplanet.nl
deadline derde kwartaal: 13 september

Open Tuinen Avond richtlijnen voor het bezoek

Op basis van de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot COVID-19 (corona virus) zijn de volgende regels opgesteld:

Wilt u naar de tuinen avond komen? **Meld u zich dan vooraf aan bij Natalie van Rosmalen bij voorkeur via het mailadres:**

nmjvanrosmalen@outlook.com of 06 -52 69 25 25.

Geef aan met hoeveel personen u wilt komen; Laat weten of u op de fiets komt of met de auto; Geef uw mailadres en/of telefoonnummer door waarop u te bereiken bent voor nadere informatie en instructies.

Aanmelden kan tot en met zondag 12 juli.

Er is maximaal ruimte voor 30 deelnemers.

Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bekeken of het nodig is om 'tijdslot' te bepalen waarop u de tuinen kunt bezoeken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u veilig en op uw gemak de tuinen kunt bewonderen.

Bij de ingang van elke tuin is desinfecterende handgel aanwezig om uw handen te ontsmetten.

In de laatste tuin (tuin 3; Watertuin 61) is het mogelijk een drankje en hapje te nuttigen voor wie daar zin in heeft.

Op basis van uw aanmelding ontvangt u (per mail of telefonisch) in de week van de tuinenavond nadere informatie over hoe laat u verwacht wordt, de route en eventueel parkeren.

Op de Watertuin is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor bezoekers. Wij adviseren u om, als het weer het toelaat, op de fiets te komen.

Indien u uit de Vechtstreek komt, kunt u 'binnendoor' naar de Watertuin in Wilnis komen.

Bij het bezoek aan de tuinen geldt:

Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen; schud geen handen; desinfecteer uw handen voor binnenkomst; gebruik papieren zakdoekjes om evt. uw neus te snuiten.

Heeft u een of meerdere van de volgende klachten, blijf dan thuis en kom niet:

Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten; benauwdheid; verhoging of koorts; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).





Witte golven in de tuin

Wie ben ik? Ik ben een luie tuinier en ik houd van wilde planten. Mijn tuin is een gereguleerde wildernis waarin ik op gezette tijden ingrijp en hoekjes maak waar ik mijn wilde of bijzondere plantjes onderbreng.

Corona

Dit woord zal ik verder niet meer gebruiken. Zoals bij iedereen heeft het ook bij mij een gewijzigde indeling van de tijd veroorzaakt.

Frankrijk

Al jaren trek ik rondom Koningsdag met een aantal vrienden en familieleden naar een kleine camping van vrienden in het departement Mayenne in Frankrijk. Wij doen daar grondstoffelijk terreinonderhoud. Te groot geworden eiken midden op het grasveld vellen, circa 150 jaar oude tamme kastanjes uitgevoerd als knotbomen na ruim 25 jaar weer eens knotten, bramenbossen ontginnen, kampvuurplaats gereed maken voor het seizoen etcetera. Al het bruikbare hout wordt op maat gezaagd, gekloofd en in het oude varkenshok opgestapeld. Van de takken worden houtwallen gemaakt tegen de wilde dieren (of tegen de mensen?). De kruidtuin wordt geschoond en aangevuld.



Een deel van de aanwezigen verzorgt de innerlijke mens: croissantje, koffie, lunchhap, avondeten (BBQ) met de begeleidende dranken.

Kortom een heerlijke tijd. Dit jaar dus niet, zelfs de campingeigenaren zijn nog in Nederland.

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Juist in de periode dat ik gewoonlijk in Frankrijk kampeerde gebeurde er van alles in mijn tuin. Dat heb ik dit jaar voor het eerst kunnen waarnemen. Ik noem het de WITTE GOLVEN.

De eerste golf: bosanemoontjes *Anemone nemorosa*. Het voorjaar barst los met een veld uitbundig bloeiende witte bosanemoontjes, geflankeerd door lichtgeel bloeiende wilde primula's. Allemaal met hun oorsprong in bos en veld. Er is een soort die aan de achterzijde lichtpaars is, uit de Ardennen, en een soort die geheel wit is. Blijf vooral van de grond af, dus niet schoffelen, dan krijg je ieder jaar weer meer bloemen.

De tweede golf: boshyacintjes *Hyacinthoides non-scripta*, niet alleen in wit maar ook in roze en blauw (Blue Bells). Bij mij roept het altijd weer beelden op van loofbossen in Engeland en Frankrijk waar de bodem in het voorjaar bedekt is met een lichtblauwe ijle deken van bloemen, vaak met een mooie belichting door het vroege, nog transparante bladerdek.

Anemoon

Cor van den Toorn

**Aanleg van tuinen,
beschoeiingen en
paardenbakken**

Mijdrechtsweg 1, Wilnis
Telefoon: 0297 - 26 45 78
Mobiel: 06 - 536 83 624
E-mail: C.vd.Toorn@kpnplanet.nl





Witte golven vervolg

De derde golf: Driekantige look, *Allium triquetrum*. Een soort uitje of look dat ik voor het eerst gezien heb in Normandië, waarschijnlijk verwilderd. Later vond ik het, netjes verpakt, in de opruiming bij het tuincentrum “De Huifkar” in Mijdrecht (10 procent korting op vertoon ledenpas, Redactie) en heb er een paar meegenomen. Het is een heel mooi bloempje dat lang goed blijft op de vaas. Als je niet van uienlucht houdt goed ventileren en regelmatig water verversen. De bloemstengel heeft een driehoekige doorsnede. Wat ik dit jaar ontdekte is dat na de bloei de kelkblaadjes weer sluiten als het zaad gaat groeien. Dit wordt zo zwaar dat de stengels doorbuigen en naar de grond zakken, waardoor er weer lucht komt voor nieuwe bloemstengels. Er wordt heel veel zaad geproduceerd waardoor ik nu heel veel van deze plantjes heb.

De vierde golf: daslook *Allium ursinum*. Voortgekomen uit zaad dat ik heb meegenomen uit Beieren. Daar heet het Bärlauch en wordt het als lekkernij gegeten. Daslook gaat bloeien als het driekantige look op zijn eindje loopt. Het is ook een ui-achtige, bij vlagen is dat ook duidelijk te ruiken. Ik gebruik het blad in salades of kook het mee met asperges. Ook daslook verspreidt zich met veel plezier. De laatste twee plantjes lijken oppervlakkig op elkaar, maar bij nadere beschouwing is dat minder.



Driekantige look heeft lancetvormige laderen, een wit hangend kelkje met groene streepjes en na de bloei wordt het kelkje dikker aan de voet en gaat trosgewijs hangen. Daslook heeft langwerpige ovale bladeren met een steeltje en een puntje, de bloemetjes zijn stervormig en staan opgericht in een wijduitstaand hoofdje; een genot om te zien. Na de bloei verwelkt het kelkje en de groene zaadjes blijven in het rechtopstaand hoofdje staan tot ze rijp zijn.

Beide worden gerekend tot de stinzenplanten. Mocht iemand het aandurven om ze te zaaien stuur dan een berichtje aan henk@pouwels.net

Henk Pouwels



**AJDEGENKAMP
HOVENIERS.NL**



Dè hovenier voor uw tuin!

Verhuur van volkstuinen

**Tel: 0346-745302, Zandpad 72, Breukelen
info@ajdegenkamphoveniers.nl**



daslook



driehoekig look

Kwekerij & Hoveniersbedrijf Krijn Spaan
Kromme Rode 5, 1241 LR Kortzenhoef Tel. 035-6562171
e-mail: info@krijnspaans.nl

Bijzondere vaste- & eenjarige planten - bomen - eenhijeren - heesters - tuinwinkel - showtuin
tuinontwerp & onderhoud - deskundig advies - beplantingsplannen & ontwerp

www.krijnspaans.nl



**“Les Jardins Verticales”
Foto’s van Cor Vlucht (ook pagina 14)**



Groentechnik, Tuin- en Parkmachines
Seeleman & Hoogendoorn
 Handelsonderneming, Im- en Export

VOOR AL UW TUIN- & PARKMACHINES



Een begrip in de regio
 Verkoop - Service & Onderhoud
Aanleg van HUSQVARNA Robot-maaisysteem
 Nijverheidsweg 7 - 3628 GD Kockengen
 Tel. 0346-242114 - www.seehoo.nl



Amerikaanss sering, mijn trots.
 Foto's van Annie van Blokland



Les Jardins verticales
 Foto's Cor Vlught



Roos Elvi zie pagina 8
 Foto Herma van Vliet



Het adres voor
al uw
tuingeredschap

SPECIALIST IN: SCHUIFKASTEN, RAAM- EN DEURHORREN

DE LANGE
Ijzerwaren-Gereedschappen-DHZ

Nieuwstraat 16 - 18, 3628 AC Kockengen
Telefoon 0346-241660

Poeldijk 13, 3621 CZ Breukelen
Telefoon 0346-251981



Indien onbestelbaar retour: Demmerik 126, 3645 EG Vinkeveen

Schik in bloemen

Bloemen werden doorgedraaid, de kwekers stonden op hun achterste benen, bedroefd als ze waren omdat er geen afzet mogelijk was. De veilingen draaiden niet meer, er werd niet meer gevlogen, geen export, geen omzet, geen inkomen. Trieste beelden op de journaals en in de diverse media. Ik las onlangs een berichtje dat de veiling twee dagen met diverse mensen nodig had om de aanvoer van een dag te vernietigen!

Er kwamen allerlei acties om bloemen weg te geven, al dan niet met een cameraploeg en een BN'er voorop.

Er zijn op deze wijze veel bloemen goed terecht gekomen. Onze oudste dochter had ingehaakt bij een actie (wij wisten uiteraard van niets) en er werd bij ons een doos bezorgd vanuit Amsterdam (waar volgens een wat ouder liedje tulpen vandaan komen.)



En dat was ook zo: 250 tulpen in vijf kleuren, 25 bossen krakend vers. In een klein uurtje stonden ze allemaal op water in allerlei vazen. Een huis vol.

We hebben er ook nog wat van weggegeven. Die kwamen dus goed terecht, in plaats van op de composthoop!

Later gingen ze natuurlijk wel weg, maar dan op verschillende momenten: ze kwamen allemaal tegelijk, maar gingen niet tegelijk.

De ene soort had een wat langer *vaasleven* dan de andere.

Zoals zo vele ouderen zaten ook wij vast. Min of meer opgesloten, geen winkelbezoek, niet onder de mensen, binnen blijven en de boodschappen werden voor ons gedaan. Rieky kreeg van diverse medische kanten het signaal geen risico te lopen en zo veel mogelijk thuis te blijven, gezien het besmettingsgevaar en haar toch niet zo sterke gezondheid.

Rieky niet onder de mensen, ik dus ook niet. Alleen zo houden we het virus buiten.

Van een afstand mogen we de kleinkinderen zien en eenmaal in de week op donderdag houden we een *skype-maaltijd*.

Van de drie huishoudens kookt er een. Dat wordt in porties naar de andere twee gebracht en om klokslag half zeven



aan, zodat we visueel gezamenlijk de maaltijd kunnen nuttigen. We houden het nog steeds vol!

In deze coronaperiode ben ik wel een aantal malen met camera en hond het bos of de polder in gegaan. Ik kom niet met mensen in aanraking, het is erg stil, alleen vogels, heel veel vogels.

En dan thuis de tuin, die hebben we gelukkig: het was voor ons allen goed weer en er was genoeg te doen.

Als er niets te doen is, ga je gewoon iets zoeken. Hoewel ik dat zelf niet zo fraai vind, denk ik dat er heel veel zogenaamde *stofzuigertuinen* zijn ontstaan, al dan niet bewust. Tuinen waar geen uitgebloeid bloemetje de kans kreeg te blijven hangen, waar geen grassprietje buiten het grasveld zijn best mocht doen grassprietje te zijn, dan alleen in een strak gemaaid grasveld. Een grasveld dat in coronatijd zo vaak gemaaid wordt dat het Gazon! genoemd wordt, en dat je er nu ook op kunt golfen! Naast de vele versoepelingen van de coronaleefregels hoop ik met u dat er snel

een signaal kan komen dat we de kinderen en kleinkinderen weer een knuffel kunnen geven of die arm om ze heen slaan. Ik ervaar dat wel als een heel groot gemis!

Bloemrijke groet,
Peter van Bussel

